

Vi hade skola på Lötta Finns.
Den låg på Sankt Anna - delen
men vi hann från Bryts - delen
fick också gå där eftersom ingen
fanns på Bettö (Bryts) annat än
på Emtä. Skulle vi gått i den
skolan hade vi mest fördes över
Balleströmmen med roddbåt. Det
var det bättre att vi fick boja i
Sankt Anna - skolan, tyckte förresten

Jag minns min första skoldag
i den lilla skolan vid Petrusborg.
Efter en lång promenad genom
väglöst land och skogsdyngor nådde
vi vår skola efter tre - fyra km.
Det var lång skolväg för oss
Sjuåringar. Jag minns inte hur
många vi var men det var nog
10-11 stycken. Vår lärarinna var
Marta Öström, som hon då skulle
innan hon var gift med Anvidson.

1928

Efter mitt första skolan flyttades emellertid vår skola till en annan lokal vid Jinnö - Slättvägskors. Efter ännu ett par skolan byggdes en ny skola i skogskanten vid Jinnö Backgård.

Det blev en bra skolbyggnad med egen vattankälla och handpumpskolgårdar. På sörsåningen hade vi lärare "Martha" sin bestad

Den nedre våningen bestod av en skolsal och ett "avskådningsrum" där vi satt på långbänkar längs väggen och åt vår maträtt, som vanligtast var ett par mjölkbröd och en flaska mjölk.

Venige nogan sjöng vi en psalm och prästen spelade på en harmonium. I skolsalen satt alla barnen i

olika grupper från nybörjare till fjunde och sjätte klass. På sörsåningen fanns också en skolsalbyggnad med olika

dörren för flickor och pojkar.
En vedbod fanns i samma byggnad
och där stod en gammal spöman
och sågade och kögg ved som passade
till en täljstamakanni i sketseln och
till frökenes järnspiral och kakelugn.

Det var nära till skogen som vi
möt ut i ibland för fröken ville helst
att vi skulle vara på skolgården, som
var av gräs. En flaggstång fanns
på skolgården. Vi lekte väl de vanligaste
lekarna som alla barn leker men vi
hade ingen gymnastik. I stället fanns
det bara rydåjd för alla, både
pojkar och flickor. Träsdåjd hade vi
pojkar gärna till viljat ha, men det
fanns ingen lärare till det och vi
fröken kunde nog inte smekna.

I bland kom en skolinspektör och då
blev vår fröken lite nervös och ~~pp~~
Examinationsdagarna i juni minns jag
väldigt. Då kom ju alla föräldrar och
en gubbe från skolstyrelsen i
Lankt Amra.