

År 1975.

9 juli, onsdag. Vi, Mamma, Johan och jag har bott här i stugan sedan i lördags, den 5; te juli. Ikväll har vi provpaddlat kanoten som vi renoverat lite. Den var dock inte så tät som jag hoppats, trots glasfiberremсор och tjock lack. På vägen till Strömmingen tror jag att det kom in en till två liter vatten. Nu när vi kom hem var klockan en kvart över tio och vi såg Venus lysa starkt när vi paddlade hem. Ute är det elva grader, bara. För ett par nätter sedan var nätterna så varma som 15 till 20 grader. Det är svår torka. Skörden ser ut att bli dålig, blåbären torkar bort trots en mycket lovande blomning och med lingonen ser det ut att bli detsamma.

18 juli, fredag.

I morron är det två veckor sedan vi kom hit. Vi ska tillbaka till stan då. Det har varit ett fint semesterväder i år. På de här två veckorna har det nog kommit C:a 17 mm regn, mest på nätterna. Temperaturen har varit 20 till 26 grader på dagarna och 15 till 18 grader på nätterna. Vi har fått lite fisk med garn och ikväll har Johan och jag metat ute vid Sankan. Men vi kom ut så sent att solen strax gick ner. Vi hann bara att få varsin abborre. Nästan varje dag har vi farit ut till Emtöholmarna (Fårholmen) och badat. Igår var Stg, Botån och jag till Emtö- Vaggö, där vi vandrade ett par timmar och såg den gamla Mossen som tidigare varit åker. Den gamla ladan hade bränts ner och störtat samman. Det är Valdemarsviks storkommun som äger Vaggö nu.

9 augusti, lördag.

Vi kom hit till stugan igårkväll. Det var 30 grader i ~~stugan~~ stugan. Det har varit varmt i stan hela veckan, upp till 36 grader. Den varmasre augusti som varit på 100 år sägs det. Torrt i markena, alla bär upptorkade. I kväll åker vi till stan igen.

12 december ,

Jag blev inlagd på Regionsjukhuset efter en kollision med en bil i hörnet av Skogsgatan- Rävstigen. Ramlade i gatan med min cykel och fick en käkfraktur och en handskada. Fick uppleva en Luciamorron i sjukhussängen.

16 december, tisdag. Käkoperation.