

ÅR 1974.

- 10 februari, lördag. Johan och jag är vid stugan. Det är -2 grader inne och +2 grader ute. Lite snö men mildväder.
- 22 februari, fredag. Vi kom hit till stugan vid halvtiotiden, Johan och jag. Det är nästan helt barmark nu. Ute är det +5 grader inne + 15 eftersom Herbert varit här och tänt i oljekaminen igår. Johan bygger på sin koja i tallen och jag har hälsat på hos John och Herbert, vid Mjältholmen. Vi åt grillade revbensspjäll till middag och ikväll har vi grillat korv i brasan här inne. Det är ett härligt lugn här. Johan läser Kalle Anka och jag hör på radio. Det småregnar ikväll och vi har spelat Kasino och gick till kojs vid 21-tiden.
- 23 febr. lördag. Vaknade vid halvsjutiden, 20 grader inne, kaminen på 2-an. Johan går ut och jobbar med kojans, solen tittar fram vid nio-tiden, men det är blött efter regnet. Jag sitter här och ser på den gamla klockan som tickar. Den binder samman tiden eftersom den är sedan före sekelskiftet och den har tllhört min farfar och farmor. Vi har också ett gammalt skåp och hyvelbänken, med hyvlar och verktyg som är sedan den tiden och så förstås båten och sjöboden. De gamla sakerna binder ihop olika tidsepoker . Utan dessa skulle det liksom vara en lucka i tiden. Därför har gamla saker ett stort värde. Vi åker tillbaka till stan vid 16-tiden. Det var +7grader mitt på dagen. En skön eftermiddag med värme, fågelkvitter och ingen snö.
- 16 mars, lördag. Vi kom till stugan vid 9-tiden, +1 grader ute, 0 inne. Har borrarat hål i väggar och dragit in en rörledning till oljekaminen från ett oljefat i granen utanför köksfönstret. Nu vid 4-tiden är det +15 grader inne. Jag har ympat fem kvistar på vildapel, vildpäron och oxel. (alla dog senare). Vi åker till stan vid 4-tiden.
- 7 april, söndag, Palmsöndagen. Johan och jag är här för att tända oljekaminen tills vi kommer hit i Påsk. Det är ett enastående vårväder med +12 graderv i skuggan och solsken. Nu i veckan har isen gått bort inne Långvik. Vattenståndet är extremt lågt i vår, c:a 1 meter under medelvattenståndet. Johan håller på med sin koja i trädet och en nötväcka bor i hans gröna holk som han gjort i skolan. Vi åker hem vid fyratiden.

Fortsättn. år 1974.

- 13 april, Påskafton. Vi, Johan, Mamma och jag kom hit redan igår. Hans är hemma för orienteringstävling. Det är kalla nätter, \neq - 4-5 g grader. Men vädret är klart och solen värmer på dagarna. Jag håller på och gör kojplatser i båten och vi har röjt löv på tomten. När vi kom hit igårförmiddag var det +8 grader inne och kaminen hade brunnit på 1-an sedan vi var här och tände den för en vecka sedan.
- 25 maj, lördag. Vi kom hit igår och gjorde då båten klar för sjösättning och idag har vi satt i den och varit ute på en tur.
- 2 juni, Pingstdagen. Kom hit till stugan, ensam vid halvsextiden. Startde kl 4 hemifrån. + 10 grader inne och ute. Nu vid sextiden avslutar jag jobbet, dricker kaffe med kakor innan jag åker hem till stan. Det blev tolv timmars jobb med uppehåll endast för middag. Har målat den gamla båten och sjösatt den. Jag har nog cyklat minst sju gånger till sjön. Sedan har jag hållit på och krånglat med vattenpumpen som inte ville gå för den frösönder i höstas. Jag hittade dock en gammal pump som jag fick igång. Jag har också satt blomplantor, Aster och Tagetis. Nu när jag åker hem är jag ganska trött.
- 21 juni, Midsommarafton. Mamma, Hans och Johan och jag kom hit, till stugan på eftermiddagen. Mulet och disigt men ganska varmt, 13 grader. Vi for ut med båten på kvällen. Var iland på Emtö:s Fårholme där vi drack vårt kaffe. Det är lugnt på sjön och på Fårholmen är det så vackert. Där blommar Styvmorsviol, Förgätmigej och andra. Vid niotiden for vi hem igen. Vi såg flera båtar som sökt natthamn. I Krösavik låg en. Det är en mycket vacker Midsommarafton. Man kan ana något av Evert Taube:s "Sommar natt" När vinden mojar och skymningen ~~kont~~ fördunklar konturerna av kobbar och skär.
- juli. Sedan vi varit till Mariehamn och Åland ett par dagar var vi här vid stugan i två veckor. Svea och David gästade oss en dag, Anna och Karl-Erik en annan och sedan kom Rut och Harry en dag och Stig och Ingrid en kväll. En eftermiddag var jag till Västervik och hälsade på vår syster Mary som ligger där på sjukhuset sedan Midsommar. Det är ledsamt att hon är så sjuk. Kan bara vara uppe en stund varje dag. Skelettcanser.
- 3 augusti, lördag. Johan och jag kom hit till stugan på eftermiddagen. Var ute på kvällen med båten till Vaggö. Drack kaffe och läsk vid fotogenlyktans sken i ruffen. Vackert och varmt, men vinden vill inte stillna ikväll.

Fort s, augusti 1974.

Mycket myggor. Var hemma vid halvtiotiden. Fullmånen lyser.

4 augusti, söndag. Jag sitter vid verandabordet och skriver. Vackert väder. Vi har sovit skönt. 15 grader ute, 18 grader inne.

Det är så skönt här ute vid den här årstiden. Nu är allt liksom fulländat i naturen. Allt blommor eller har blommat över, bergen är ~~vana~~ varma och vattnet i sjön är uppvärmt. Fåglarna hörs inte mycket, bara svaga pip men syrsorna hörs desto starkare.

Igårkväll såg vi en lysmask här vid vägen när vi grävde en grop för flaggstången. Nästa gång vi kommer ut ska vi gjuta fast en järnfot. Stången är bara 8,4 meter lång och den har legat här, målad sedan ett par år. Det har varit en mycket torr sommar i år. En del buskar och björkar har torkat. I samband med den sena nattfrosten i våras så frös även blåbärsblommorna så det finns knappt några blåbär i år. Inte heller några äpplen blir det hemma i stan, men en del päron.

26 oktober, lördag. Vi kom hit till stugan vid tiotiden i vackert väder. Vi har gått i skogen och vi var till Eklunds på efter middagskaffe. I morron åker vi hem igen.

21 december, lördag. Johan och jag kom hit framåt kl. 11.

Har huggit en julgran. Hälsade på hos John och Herbert. Var hemma hos Stigs men Stig var inte hemma. Ute är det +8 grader på eftermiddagen. Det är lite is i vikarna, Käftö och Långvik.