

1972.

5 januari, fredag. Hans och jag är här , vid stugan och hämtar mopeden en "Monarscoot" som jag köpte i början av 60-talet, tror jag.

Det är 4grader ute och 3 grader inne. Nu vid ettiden har vi fått upp innetemperaturen till+ 6 grader. Isen vid båtplatsen är 5-6 cm.

13 februari, söndag. är här ensam och förbereder sportlovet. +3 grader ute ,0 grader inne. ~~the-~~ Tio till femton cm. snö men med drivor. Ska nu gå till Harald och be honom elda på lördag.

20 februari, söndag. Johan och pappa är här, vid stugan på sportlov. Harald, vår granne, har eldat i stugan så här var 12 grader när vi kom. Nu, ikväll har vi 24 grader inne. Vi var ute och åkte skidor men det var för lite snö i skogen. Det har varit tö-väder. Skridskor går inte heller att åka för isen är för skrovlig. Men det är skönt med tustnaden här. Det enda som hörs är klockans tickande och det svaga suset från oljekaminen. Johan lade sig kl åtta och sover nu, en kvart över. Jag har kokat kaffe och sitter och dricker. Ute ligger mörkret becksvart, utan minsta stjärnljus.Mulet har det varit hela dagen. Egentligen har vi inte gjort mycket idag. Bara dragit lite ved från Eklungs, som han skänkt oss, eldat och lagat mat, pumpat opp fotogen och jbbat med kraftverksmotorn. En behaglig trötthet har infunnit sig och nu ska det bli skönt att krypa isäng. Det är halv-nio bara.

21 februari, måndag. Vi låg och sov till kl. åtta. Det är 0 grader ute men här inne är det 20. Det har snöat lite i natt men är samma mulna och kulna väder är också idag. Johan bygger på sina kojor och jag gör köksbestyren. Nu frampå förmiddagen är det + två grader och det droppar av taken.

På eftermiddagen var vi hemma hos Stig och Ingrid och pratade om farmors 80-årsdag som är nu nästa lördag.

tisdagen 22 februari. Vi steg upp strax före åtta. Tog utaskan ,eldade i järnspisen, kokte gröt, the och choklad. Samma mulna och kulna väder idag. Ute +1 grad och inne 21. Ett par talgoxar var framme och smakade på solrosfröna men även de verkade trötta på vädret. Jag ska gå ner till Harald och höra om han har nån fisk som vi kan köpa.

1 april, lördag, påskafton. Johan och jag kom hit till stugan igår på långfredagen. Det var då ett enastående vackert väder. Ute var det +sex grader men inne i stugan + tjugu. Harald hade tänt i kaminen Vi var inte härförrän det var dags att sätta på potatisen till middagen.Igårkväll var det en härlig vårkväll med fågelsång men en aning kyligt. Idag gick vi upp vid sju-tiden och åt frukost .

1972, forts.

Vid halvniotiden åkte vi till affären vid Finnkroken och inhandlade det som saknades i skåpen. Det var lite mjölk, lite öl och lite målarfärg. Idag är det också klart och soligt väder, men det blåser och är lite kallt. I morse var det väldigt fruset och de snöfläckar som finns kvar var stenhårda. Nu, vid tio-tiden är det + 2 grader.

Vi har firat påskafton med att äta två ägg var och sen grillat korv i brasspiseln. Sedan spelade vi kort (Hund) några gånger medan vihörde på radion. Nu, när klockan är halvnio sover Johan. Jag går ut och ser på den vackra stjärnhimlen.

2 april, söndag, påskdagen. Det har varit mycket kallt inatt. Nu, vid förmiddagskaffet är det dock + fem grader och solen skiner. Det är mycket skönt med fågelkvitter och värme. Johan bygger på sin koja nu med sten. Jag har städad stugan, skakat mattor och sopat alla golv. Vi ska åka hem vid middagstiden och hälsa på farmor på vägen, vid pensionärshemmet i S:anna.

13 maj, lördag. Här vid stugan är alla utom mamma. Vackert väder men kallt. Ute 9-10 grader men inne 19-20 för Harald har eldat. Gökarna gal och björkarna håller på att slå ut. Eklund hade hört Göken redan den 1 maj, så de, så det är tidigt i år. Jag har sått trädgårdsfrö och målat lite på båten. Johan bygger kojor, Birgit lagar maten och Hans har grävt upp båthamnen.

14 maj, söndag. Samma väder som igår men blåser ännu mera, nordost. Vi sov till kl. 8 och sedan fortsatte jag med båtjobbet. Var också nere och pratade med Harald. Satte två körsbärsträd som jag tog vid gruvan. Vi ska åka hem efter eftermiddagskaffet.

2 september, lördag, vid stugan. Agda, jag och Johan är här. En skön dag men ganska kallt i stugan-skuggan. Nu på kvällen är det 11 grader ute. Jag tog upp potatisen, det blev en full hink. Seda sådde jag perserklöver och havre efter potatisen. Nu ikväll har vi grillat korv i brasan. Agda och Johan har lagt sig redan, fast klockan är bara halvnio. Har bytt ut batteriet, för elströmmen här, mot tre stycken 180 amperetimmar, NIFE, så strömmen skall bättre räcka till. Det gamla batteriet var bara på 10 amp.h. De här "nya" har jag köpt av en på jobbet för 120 kronor. Vi har plockat ett par liter svamp, mest Karl Johan. Det är tyst och skönt i stugan som vanligt. Inget är som de här sköna försommar<sup>höst</sup>kvällarna då mörkret kommit.

3 september, söndag. Det har varit en ganska varm natt, 10-11 grader, men inne lite för varmt, genom oljekaminen. Det är dock mulet och det blåser. Johan bygger på sin koja. Jag har gjort ett kvastskäft och plockat kantareller.

forts. 1972.

9 september, lördag. Kom hit, till stugan vid sex-tiden på kvällen. Jag hade först avlämnat mamma (Farmor) vid Sankt Anna ålderdomshem. Hon har varit hos oss i Linköping idag. Kom vid halvtolvtiden dit och sedan åkte vi tillbaka halvfyra för hon var lite trött. Mary var hos oss också, men bara en timme. Hon ligger på Lasarettets patienthotell för strålbehandling mot cancer.

Vädret är mulet men ganska varmt, 14 grader ute, 16 grader inne.

Jag eldar och kokar gröt. Läger mig vid nio-tiden.

10 september, söndag. Vaknade vid halvsjutiden, alldeles för varmt inne.

Termometern visade 25 grader. Jag borde stängta av oljekaminen igårkväll. Ute är det 18 grader.

Nu, vid åttatiden äter jag min frukost med råggröt, kaffe och smörgås. Solen tittar fram och ger 20 grader för en stund men sedan är det mulet igen.

9 december, lördag. Har varit här sedan i torsdags. Ska åka hem idag.

Herbert har eldat så här var 20 grader när jag kom.

Igår hade vi bouppteckning och arvsskifte efter mamma. Vi "delade" till klockan ett inatt.

Ute är det 5-6 grader och nästan klart.

16 december, lördag. Är här vid stugan för att hämta arvegods från mamma. Stig har hjälpt mig att flytta hit den gamla skänken i björk, som jag fick på min lott. Det är +8 grader ute och det har inte varit någon snö än i höst. Efter tre timmar är det sexton grader inne. Jag har huggit en julgran och ska nu i s skymningen ge mig av till stan igen när klockan är tjugu i tre.

~~1972~~ 1972, APPENDIX?

26 juni, måndag. Semestern börjar. Vi åker med vår "Cortina" till Norge  
Rjukan, med Tinnsjön.

30 juni, fredag. Kom hem från Norgessemestern, över Røros .

6 juli. Vi är vid stugan, när vi får veta att Harald vid Mjältholmen  
avlidit, hastigt. Han blev 71 år. Jag var på begravningen i Gryt.

9 juli, söndag. Hans åker till 5-dagarsorienteringen.

12 juli, onsdag. Var med Birgit till Pariståget. Ska träffa Pelle där.

15 juli, lördag. Vi kom hem från stugan.

17, måndag. Målar husfasaderna. Jobbet börjar i morron

2 augusti, onsdag . Birgit och Pelle kom hem från Frankrike.

11 ~~juli~~<sup>augusti</sup>, fredag. Agda och jag åker till Tåsjö, inlandsvägen.

16, onsdag. Vi är tillbaka från "mormor", efter en härlig resa med  
vackert väder genom inlandet. På hemvägen övernattade vi i det  
gamla vandrarhemmet i Kårböle.

2 september, lördag. Katten "Tusse, denyngre" har dött av urinfögift-  
ning, på djursjukhuset där han kom in i torsdags. Han var en sån  
fin och vänlig katt. Vi (Johan, Agda och jag) kom hem från stugan  
på söndagen när Hans talade om att dom ringt om katten.

14 september, torsdag. Fick meddelande om att Mamma insjuknat på  
Sankt Annas ålderdomshem. Åker dit på kvällen. Hon är medvetslös.  
Antagligen Hjärnblödning. Stig och jag åker därifrån vid halvtio  
på kvällen. Mamma reagerar inte på tal eller nånting. Mary ligger  
på Lasarettet här sedan flera veckor för strålbehandling mot cancer.

18 september, måndag. Mamma avled lungt och stilla på S:t Annas ålder-  
domshem vid 12tiden på natten. Jag var där till kl.9 på kvällen  
men åkte sedan hem till Linköping