

1971.

6 februari, lördag. Är härvid stugan och förbereder för sportlovet. Åkte tillbaka efter tre kvart igen. Plus en grad inne men plus fem grader ute. Nästan ingen snö, bara lite vitt på bergen.

14 februari. Agda, Hans, Johan och jag kom hit idag vid 12-tiden. Ute var det då +4 grader och här inne 16-17 grader eftersom Harald varit här och tänt i kaminen. Det är en besynnerlig vinter i år. Nu, idag skiner solen och det är som en dag i slutet av april. Inte en gnutta snö finns. Vi har bränt ris och röjt lite här på tomten ikväll, det var som på Valborgsmässoafton. Lite sent var vi här för vi åkte in till Sangt Anna och hälsade på farmor där, på ålderdomshemmet. Hon har varit där en tre-fyra veckor nu, men hon trivs inte så bra. Vi var nere i Långvik och åkte skridskor ett tag i eftermiddag. Isen var ganska bra men lite knottrig. Jag tror inte att jag har åkt på 25 år så jag fick ta det försiktigt. Nu ikväll, vid åttatiden är det +2 grader ute men här inne är det 23 så vi får dra ner på kaminen. Det är sportlov i skolorna nu och det är därför vi är här.

16 februari, tisdag. Vi åker hem till stan idag. Det är soligt och varmt ute, men blåser en sval sydost. Ute +2 grader på morgonen.

24 april, söndag. Birgit och pappa är här vid stugan. Det är +5 grader inne och 3 grader ute. Kallt i skuggan, blåser. Vi har plockst blåsippor. Hälsade på farmor när vi åkte hit. Och vi åker dit även på hemvägen.

2 maj, söndag. Johan och pappa är här. Det är en riktigt varm majdag. Det är 16 grader ute nu strax före 12. När vi kom var det 9 grader både ute och inne. Det har inte varit nån frost inatt. Johan spikar på sin koja och jag sitter här på verandan och skriver i bara skjortärmarna. Man märker att det är vår nu. Fåglar kvittrar och piper i buskarna och göktungorna knoppas här nere på slätten. Jag ska så lite frö i trädgårdslandet. Vi hälsade på farmor på ålderdomshemmet när vi åkte hit. Hon är väldigt trött på att vara där, vill bara hem, nu när det börjar bli varmt.

15 jan. 1971: Mamma flyttar till ålderdomshemmet i Sit Anna.

23 jan. lördag. Hälsar på Mamma på "hemmet"
Hon hade namnsdag den 21:te.

Forts. 1971, 2 maj.

Här är enbuskarna så vackra nu. Det syns att de inte lidit av någon snötyngd i vinter, som det var förra året.

Vi har en flaggstång som jag tog reda på bland vindfällena förra året.

Få se om det blir av att barka den och göra den färdig i sommar.

Nu ska jag försöka odla enligt den organiskt biologiska metoden även här. Jag ska gräva mycket lite och så Perserklöver här och där.

Sedan ska jag utnyttja ormbunkar från skogen till täckning.

Vi åker hem vid 4-tiden. 15 grader både ute och inne.

20 maj, torsdag, Kristihimmelsfärdsdagen. Agda, Johan, Hans och jag är här. Det var 18 grader när vi kom och i stugan var det 20.

21 maj, fredag. 12 grader på morgonen men sjönk strax till 9, till 8 och på kvällen 6 grader, mulet. Har satt in rad med potatis och sått lite frö.

22 maj, lördag. ~~5~~ Fem grader på morgonen och klar himmel. Vi har sjösatt kanoten och provat den. I kväll är det bara 3 grader ute nu vid 9-tiden. Vi har tänt oljekaminen.

23 maj, söndag. Det har varit frost inatt så nu ligger Göktungorna slappa efter marken. Nu, vid 12-tiden är det 8 grader. Det är klar himmel och varmt, där det är lä. Björkarna har varit utslagna ett par veckor nu, gökarna gala och Isbergssalladen har kommit upp.

29 maj, lördag, pingstafton. Vi kom hit vid tre-tiden.

30 maj, söndag, födelsedag, pingstdag.

Jag fuller 50 år och får presenter. Varmt och härligt sommarväder. Johan och jag var ute med kanoten på förmiddagen.

Stig och Ingrid kom och gratulerade på förmiddagen. På eftermiddagen kom Ingeborg och Harald och sedan kom Ingabritt och Arne med Anna. Mary är hemma hos farmor (mamma) men de kunde inte komma hit idag för farmor är klen och Mary också.

31 maj, måndag. Samma sköna morron som igår. Det är nog 16 grader varmt och solsken. Jag springer barfota i skogen för första gången i år.

Juni 1971. Vi är här vid stugan på vår semester. Andra veckan fick jag ischias och måste åka till lasarettet. Sedan åkte vi ut hit igen men ischian kom tillbaka än värre. Den 16:de juli avbröt vi semesterneek och åkte hem till stan.

14 augusti, lördag. Agda, Hans och Johan och jag kom hit idag vid elva-tolvtiden. Då var det 20 grader ute men 18 inne.

Forts. 1971, 14 augusti.

Hans har provat på att köra moped. Jag var ute med den för två veckor sedan. Agda har plockat ett par liter blåbär, men det finns inte så mycket i år och de är små.

Nu, vid nio-tiden har Agda och Johan lagt sig och vi andra lyssnar på radio. Bayeriske Rundfunk sänder operätt -sång från Västdeutze Rundfunk. Nu är klockan 2loch 30 och det är 16 grader ute. Det regnar och myggorna är svåra. Jag går och lägger mig.

4september, lördag. Johan och jag kom hit vid halvelva-tiden efter att ha hälsat på farmor i Stenbrinken, S:t Anna ålderdomshem först. Nu ikväll när jag skriver har Johan lagt sig och klockan är halv-nio. Jag dricker kaffe och hör på ganska bra musik i radion, från Tyskland. Det har regnat lite framåt kvällen och vi har varit ute i skymningen och lagt i ett nät för att få "kattfisk". Nu är det 10,5 grader ute, inne har vi 22. Jag har tänt i oljekaminen. Var ute och plockade lite kantareller i eftermiddag. Det blev en liter. Johan har börja göra en "Stock-Car av en gammal barnvagn. Tystnaden är ljuvlig här. Det ska bli skönt att sova här. Jag kopplade in ett Nife-batteri på 10 Ah idag, för belysning och pump. De gamla blybatterierna var helt slut

5 september, söndag. Vi åkte till stan igen.

27 november, lördag.

1 advent i morron. Jag har dragit upp båten. +8 grader ute, sol-sken, varmt. Skall nu åka till Mamma på Hemmet, stenbrinken. Inne var det + 4 grader när jag kom, en kvart i tio. Nu vid 12och 30 är det +11.

3 december, fredag. Jag, pappa, kom hit kl. 11. Minus en grad inne och 0 ute. Eldade i alla spisar och fick upp värmen till 19 grader vid 6-tiden på kvällen.

Ät en god kvällsmat med sill, öl och en liten sn., ett par kött-bullar och sist gröt och mjölk. Efter disken gick jag på promenad i mörkret. Jag kom till Mjältholmen, där John och Herbert satt i sin stuga. Det var fullmåne igårkväll sa Herbert och därför är det inte mörkt utan man ser vägen utan ficklampa. En kvart över nio var jag hemma här igen. Då hade temperaturen i stugan gått ner till 17 grader för det hade slocknat i järnspisen. Nu sitter jag här med en kvällsgrogg och skriver. Ute är det 0 grader och inne 19. Jag har värmt sängkläderna och bäddat.

Forts. 1971, 3 december.

Nu vid 22-tiden ska jag gå i säng. Har spridit dynga i eftermiddag så det känns i armar och ben. Det ska bli skönt att sova här i lugna stugan.

4 december, lördag. Vaknade vid sextiden som vanligt. Kallt inne, 14 gr. Varmt i sängen. Jag ligger till halvåtta då jag går upp och eldar. Oljekaminen har inte brunnit ordentligt. Den brinner som på 2:an även om man ställer den på 6:an.

Nu har jag ätit min grötfrukost med kaffe. Klockan är åtta och det börjar vara dager. Ute +1 grad. Jag tänker måla lite i köket och se om jag kan greja oljekaminen. Vid 15 och 30-tiden åker jag igen. Det är nästan mörkt. Har regnat lite . Dricker kaffe i ljus från fotogenlampan. Hann inte måla!