

1970.

25 februari, onsdag. Nu är vi inne på ett nytt decennium. Det är första gången på 70-talet som vi är här i stugan. Ja Johan och jag var här förra söndagen och förberedde lite. Harald har eldat i oljekaminen åt oss, men trots detta var det bara +7grader när vi kom idag vid elvatiden. Han började eldningen i måndags, men det har varit ~~#~~ minus tio till minus 15 grader varje natt sen dess.

Ikväll är det ~~-15~~ -15 ute men här inne har vi +20 grader nu. Skolorna har februari-lov den här veckan och därför är vi här. Solen har lyst lite idag och ute på isen var det riktigt varmt, trots - 10 grader i skuggan. Snötäcket är en halv meter så det är ordentligt skidföre också. Vi smälter snö till disk- och tvättvatten och sedan hade vi med oss 35 liter vatten från stan. Motorn till elgeneratorn var lite svår att få igång, men gick sedan.

26 februari, torsdag. I morse var det -8 grader ute, men 20+ inne. Vi hade då haft oljekaminen på 6:an. På eftermiddagen var vi hemma hos farmor och firade hennes 78-års dag. Det var fem "tanter" där förutom Ingrid och Stig och vi. En mycket härlig dag med fint glid i skidspåret och lite disdolt solsken hela dagen. Ikväll är det - 12 grader ute så det blir visst kallare igen.

27 februari, fredag. Agda skriver: Idag har Sture och jag åkt skidor över skogen, till Olle och Gunnel. Det var ett underbart skidföre. De hade mycket gjort på sin stuga. I morron ska vi åka till stan igen, skolan börjar på måndag. Morgontemperatur minus tio grader. Ikväll -8. Solen har lyst lite. Det är mycket snö och is denna vinter. Snödjupet är nära en halvmeter och isarna är så tjocka att de bär bil och traktor överallt. De har åkt bil till Harstena och isen ligger över till Gotland sägs det och även på andra sidan mot Baltikum. Det är dock öppet hav en bit mellan norra Öland och södra Gotland.

28 februari, lördag. Vid stugan minus tolv grader ute ,inne plus sexton. Oljekaminen var ställd på 4-an. Klart väder, strålände sol hela dagen. Agda och jag åker en skidtur ut till Kalvholmen. Hälsade på hos John på Mjältholmen. På eftermiddagen var Birgit, Hans, Johan och jag ute på en skidtur till andra sidan Rundskär. Det var bra skidföre och solen riktigt brände, när vi på återfärden hade den i ansiktet. Nu vid halvfyratiden ska vi börja lasta, för återfärd till stan. Ute är det nu bara ~~#~~ - 1 grad

Forts ättning 1970.

25 april lördag. Agda och jag är här vid stugan. Det är +tio grader ute (i skuggan) och inne var det 8-9 när vi kom. Snödrivor ligger kvar söder om stugan och på vedbacken. Krokusarna blommar på två ställen.

2 maj, lördag. Pappa , Hans och Johan är här.

18 maj, måndag, annandag pingst. Hans och Johan och jag är här. Kom kl. 7,45. Det var då 14 grader ute och 10 inne.

Gökarna gal hela dagen och vi har sett svalor. Björkarna håller på att slå ut. Vi var hemma hos farmor, pratade och drack kaffe på förmiddagen. Moster Elin är död och skall begravas på onsdag. Farmor talade också om att Inga-britt har fått en dotter på Pingst-afton. Vi har sjösatt kanoten och provpaddlat den. Hans är tretton år och Johan är 9.

20 juni, midsommar. Vi firar midsommar här men Birgit är inte med. Det är värmebölja och ett härligt badväder. Sällan är det så varmt vatten här i viken. Kl. 7,30 var utetemperaturen +24 grader. vid halvelva är det 29,5 i skuggan. Vi har skjutsat farmor omkring lite här på ön, till Sandvik och Slättö.

3 juli, söndag. Vi har börjat vår semester här, men nu har det gått en vecka, redan.

12 juli, söndag. Vi var igår till Gryts kyrka på Kristinas konfirmation. 15 grader ute och mulet.

21 juli, tisdag. Vi är här på tredje veckan och mamma börjar längta hem. Idag har det spöregnat hela dagen. Jag tror att det kommit 40- 50 m.m.. Ikväll är det bara ti o grader ~~ute~~ ute.

27 september, söndag. Johan och jag kom hit vid halvåttatiden. Det var då + sex grader ute och +fem inne. Vackert väder , nattfrost.

30 oktober, fredag. Vi, Hans Johan och jag kom hit idag vid tiotiden. Jag har tagit ut en semesterdag för barnen har ledigt ett par dar från sina skolor i samband med allhelgonadagen som är i morron. Det har varit omkring åtta grader ute, hela dagen. Här inne är det varmt och skönt eftersom Harald tände i oljekaminen redan igår förmiddag. För två veckor sedan var vi här. Då drog vi upp båten och bar hem kanoten. I morron, på allhelgonadagens kväll ska vi åka hem igen. Det är lugnt och skönt här, verkligen avkoppling i höstmörkret. Det är mycket mörkt ute och det småregnar.

Fortsättning 1970.

1 november, allhelgonadagen.

Vi hade ett skönt uppvaknande vid 7-tiden. Lagom varmt i stugan och vi har sovit bra. Oljekaminen var inställd på 2:an. Ute var det 2 grader men nu på middagen är det +3. Blåser lite men solen lyser och värmer. Vi har just ätit middag, (pannbiffar som Agda skickat med, de sista morötterna som vi grävt upp och lite sill, ost och öl)

Nu ska vi göra iordning lite inför vintern. Ta in vattenslangen och annat som är ute, sedan åker vi väl hem igen vid fyratiden. Vi ska hälsa på farmor ettlitet tag innan vi åker och sen ska jag gå till Harald. Johan bygger kojor ute, både i träd och på marken. Det känns så skönt här idag så jag skulle vilja åka ut en gång till i november.

29 november, söndag. Idag är det första adventsöndagen och jag är här som hastigast, bara en halvtimme. Det är snöstorm och -1 grad ute, inne är det +2 grader.

20 december, söndag. Det är +8 grader ute och +4 grader inne. Ingen snö. Jag hugger en julgran. Hälsar på farmor i Hagalund.

27 december, söndag, tredjedagjul. Agda och jag är här en kort stund. tre grader inne, två grader ute. Någon centimeter snö. Vi stannar inte.

APPENDIX? 1

10 mars, tisdag. Blev inlagd på RIL för blodpropp i vänster ben.

12 mars, torsdag. Vintern håller i sig. Det är några minusgrader varje dag. Och mycket snö.

13 mars, fredag. Blev utskriven från sjukhuset idag, men är sjukskriven till och med den femte april.

31 mars, tisdag. Idag varmt och skönt vårväder men bilen stannade i Lasaretsbacken. Johan och jag cyklade dit och hämtade batteriet för laddning.

1 april, onsdag. Har snöat 15 cm. Hans tar en skidtur.

5 april, söndag. Har snöat i flera dagar och i natt var det snöstorm. En halv meter snö blev det. Sällan så mycket snö i april,

6 juni, lördag. Agda och jag startar en resa till Mormor i Tåsjö, kl. 545 och är framme kl. 20<sup>30</sup> (26 timmar)

9 juni, tisdag. Vi startar hemresan kl. 5<sup>35</sup>. Var hemma kl. 20<sup>30</sup>. +24°C

12 juni, fredag. Birgit går ut fackskolan idag. (Elsa Bränd-  
ströms skolan) Examen i social språklig linje.

1970, APPENDIX 2.

12 juni, fredag. Birgit går ut Fackskolan (tvåårig) Elsa Brändström.

Examen i social språklig linje.

3 november, tisdag. Det har snöat i två dagar, eller tre och är

full vinter. Minus fem grader i morse. Snödjupet minst 1 dm.

Svår halka idag.

24 november, tisdag. Hans fick en hälsning från Sydafrikas radio

RSA, med en musikskiva., LP med Hifi ~~serie-~~ Stereo festival

1970. Med Birgit Nilsson, James King, Peter Schreier m. fl.