

ÅR 1969.

24 januari, lördag. Kom hit vid elvatiden, -6 grader både ute och inne.

Snödjupet är väl 20 centimeter, Bra skidföre. Ska åka hem igen vid fyratiden. Har fått upp temperaturen till +3 grader på alla termometrarna nu. Har ätit middag hos farmor (mamma). Isen ligger stark här inne på Mjältholmsflagen. Nu är det - 8 grader ute. Jag kokar mig en kopp kaffe på snö innan jag åker. Det skymmer nu när klockan är en kvart över fyra.

1 mars, lördag. Vi är här, Mamma ,Johan och jag.

7 april, måndag, annandag påsk. Johan och jag sitter och dricker frukost vid 7-tiden. Det är +4 grader ute men här inne 20 grader.

Vi kom hit igår, påskdagen, vid halvnio-tiden. Åt middag hos farmor. När vi kom var det 6 grader i stugan men tio grader ute. Enastående vackert påskväder. Klar himmel med strålände sol har det varit alla dagar. Stararna har kommit och låter höra sitt kvitter morron och kväll. Men isen ligger ju kvar överallt och det är väl ett par minusgrader på nätterna. Snön är också ganska djup här på skuggsidan. Krokuserna intill väggen börjar sticka upp, men de andra är under snötäcket . På takets nord-sida är det också snö kvar. Johan bygger koja och jag har fällt ett par tallar.

En stor upplevelse är boken "Spillran av ett moln" av Rolf Edberg som jag just nu läser. Attsitta här vid brasan och läsa den är en höjdpunkt i tillvaron. Den ger perspektiv på världen sådan den är i all sin skröplighet. Nu , när klockan är tolv är det +10 grader ute och vi solbadar på verandan och myser. Vi ska nu sitta ute och äta vår middag.

12 april, lördag, Agda, Mormor ( Agdas mamma), Johan och jag kom hit klockan elva . Agda och Mormor är nu hos farmor och vi ska gå dit och äta middag klockan ett.

27 april, söndag. Mamma, Johan och jag är här. 11 grader ute 20 grader inne efter eldning i fem timmar. Mulet men känns ganska varmt.

1 maj, torsdag. Vi kom hit, hela familjen vid elvatiden . Ute är det +4 grader och även inne. Fick åka hem till farmor och värma vår middag medan stugan uppvärmdes. På kvällen var det dock 22 grader här inne. Vi hade oljekaminen på 2:an och det var lite för lite. På morgonen var det bara 18 grader.

2 maj, fredag. Har tagit ut en semester dag idag. Var nere och skrapade den gamla båten, sedan vi först varit i affären vid Finnkroken.



Fortsättning år 1969.

2 maj, forts. Det är bara 3 grader hela dagen och blåser hårt. Det känns förfärligt kallt. Hans skulle måla kanoten men det går ju inte när det är en sån kyla.

3 maj, lördag. Idag är det ännu kallare än igår, 2 grader och blåser värre. Ibland är det också snöblandat regn. Jag har barkat lite timmer och petat under några stenar runt stuggrundnen. Vi är bjudna till Farmor på gäddmiddag. Kom hem strax före fem men återvände för att barnen skulle få se "Pippi Långstrump" på TV.

Nu sitter vi här och dricker kaffe och ritar. I morron ska vi ge oss av till ~~stan~~ igen redan på förmiddagen. Det är antagligen utkylt i lägenheten i stan eftersom vi stängde av värmen när vi for.

16 juli, onsdag, Sommarvärmen är här. I gårkväll var det + 26 grader vid åttatiden. Idag har jag satt in ventilen i skafferiet och jag har jobbat med båten i två och en halv dagar. Har bytt ut en bit av ett bord på babordssidan och skarvat i bitar på båda sidor i vattenlinjen.

Idag har de tre amerikanska månfararna startat från Cap Kennedy. De ska landa på månen söndagnatt och de är de första människor som satt sin fot på någon främmande planet.

20 juli, söndag. Det är tre dagar sedan jag skrev sist. Sedan dess har det blivit omslag i vädret. Det är mulet och regnar lite då och då. Efter denna rekordtorra sommar kommer dock regnet för sent. Nu är redan höst- och vårsäden nertorkad eller förkrympt.

I fredags var Hans och jag ute på en långpromenad. Vi gick förbi Sundviken, Bastevik och längs stranden ända bort till Sandvik och Norrmåla (Slättöbryggan). Det var en skön promenad i stark blåst och den tog oss nära fyra timmar innan vi var hemma igen.

Vi har mest slöat och vilat här de senaste dagarna.

Igår meddelades i radion att månfararna har nått fram till månen och att de kretsar runt den på tio till femton miles höjd. Vi var hemma hos farmor igårkväll och fick se bilder, direktsända från Apollo två, i hennes TV.

26 juli, lördag. I morron är semestern slut och vi åker tillbaka till stan. Jag börjar jobbet på måndag och vi skall börja bygga till huset i veckan.

I torsdags var jag till stan med Hans som skulle till ett orienteringsläger i Björkfors i Kinda.

Vädret har varit bra hela semestern men torkan är rekordartad. Inte sedan 1955 har sommaren varit så torr. Vi ser björkar och



26 juli. Fortsättning år 1969.

tallar som torkat i skogen. Och böndernas skördar är nästan borttorkade. Havren är bara decimeterlång

Jag har målat takrännorna. Trots torkan och värmen så har inte myggor ochflugor och bromsar varit så svåra i sommar. Hängmattorna har kommit väl till pass, men badvattnet har varit kallt här i Långvik. När jag var istan i torsdags väntade jag till klockan 8 på kvällen innan jag åkte tillbaka. Då var det +29 grader på terassen.

Nu, när klockan är halvtio på kvällen är det ganska mörkt ute, ser jag. Jag skriver i skenet av en fotogenlampa.

De amerikanska mänfararna kom tillbaka till jorden i torsdags. Allt fungerade visst perfekt, utom att deras kapsel hamnade i vattnet lite längre bort än väntat.

21 augusti, torsdag. Byggnadsfirman Hilding Karlsson kom hit och började gräva för tillbyggnaden här på gaveln.

22 september, Det är storm här istan och vid stugan. Den värsta i manna-minne sägs det. I Sverige dödas sex personer av stormens framfart. Sju döda i Danmark, en i Norge. Sjökatastrofer på väst- och ostkusten. Femtusen träd har blåst omkull i Göteborgs parker, Framåt kvällen nådde orkanen Linköping. Plåttak blåser av i Majelden. Vårt nybygge, där taket lades på i fredags, hotas. Pappen slits loss i ena hörnet och en pappvåd far sin kos. Masonitbitar blåser över gatan. I övrigt dock inga skador. Ute vid stugan blåste elva tallar omkull. På sommaren sågde dom sedan hos Gunnar i Finnö. Vi fick av dem virke till vårt uterum.

26 oktober, söndag. Johan och jag kom hit klockan tio. 12 grader och solsken.

20 december, lördag. Vid stugan -8 grader ute, -4 inne. Vi har huggit julgran. Hans, Johan och jag åker skidor hit från farmor.